

De oorlog van 1940 - 1945

In Mei 1940 vielen de Duitscher op een barbaars wijze ons land binnen. Op 1 Mei Hemelvaartsdag waren we nog in de namiddag via het veer Ojidschalhoord ~~Rhoon~~ voor een fiets tocht naar de Waalhaven gegaan, waar destijds een luchthaven gelegen was en vele vliebigen te zien waren met allerlei ander oorlogsmateriaal. Niets er van vermoedende dat die luchthaven en de stad Rotterdam, één van de eerste doelen was die de Duitscher plat bombardeerden waarbij vele slachtoffers vielen, zo was de hele stad in een grote veeurzee. Bij ons duidelijk te zien was alle bewoners van Ojidschalhoord en de Westdijk kregen bevel hun huis te verlaten, daar de Duitscher met hun beschietingen begonnen vanaf de overzijde van de Oude Maas. 15 Mei Caputeerd ons leger en keerden wij allen weer terug in ons eigen huis. Verder verliep de oorlogstijd voor ons bedrakkelijk rustig maar in 1943 en 1944 hadden we steeds inkwartiering van duitsch soldaten en moesten daardoor altijd de voorkamer aan de straat afstaan. Maar nevensstaande foto's laten ons zien, hoe wij als gezin gespaard zijn gebleven. En wij bij het einde van deze oorlog mochten zeggen:

Ondanks de velerlei gevaren van oorlogstijd stelde tijd van veel leed aan ons voorbijging



volle dag taak
nog even tijd
voor een
geheelig
kopje koffie

na een hele
drukke zaterdag
een rustig uurtje
met elkaar
nog samen
voor wat ontspanning



Mama en Corry bij het orgel...
Dierk maakt een opstel voor de Club



en Corry achter het orgel.

